

Peter illaas met vragen van school over de kerk 10-4-91

1. Gaat u wel eens naar de kerk?

Ja minstens elke week.

2. Wat weet u allemaal van de kerk?

Dat je in de kerk met velen samen komt, om ook samen met de priester de H. E. te vieren en te luisteren naar het wangelie en de preek, waar de priester dan uitleg overgeeft en waar je meestal je gedachten dan over kunt laten gaan.

3. Wat vindt u van de kerk?

Soms heb ik er moeite mee. Veelal ben je met heel wat mensen bijeen toch ieder afzonderlijk, en als je dan naar buiten gaat, gaat ieder op zijn weg. dikwijls zonder een groet aan iemand, hoewel de pastoor nu we verandering in gebracht heeft, maar ja dat doet wel de een, de ander minder leuk vinden.

4. Waarom gaat u wel naar de kerk.

Dok daarover heb ik mijn twijfels. En vraag me dan ook wel eens af, Ga ik er naar toe, omdat het met de poplepel ingegeven is of uit overtuiging. Wellicht als ik nu jong was, hetzelfde deed als onze kinderen nu. Want om je zorgen, vreugde en verdriet Jezus te delen, vindt je dikwijls dichter bij op de plaats waar je bezig bent, als in de kerk zelf.